



Tài liệu

# SINH HOẠT CHI ĐOÀN

THÁNG 11  
2019

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH THANH HÓA

## HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

### NỘI DUNG CHÍNH



Truyền thông



Thông tin thời sự



Sắc màu cơ sở



### Bác Hồ với những lời dạy với giáo viên, học sinh Việt Nam

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng ta lại cùng nhau nhớ về những lời dạy, tình cảm, tư tưởng của Bác, những mong mỏi của Bác đối với đội ngũ giáo viên, học sinh của cả nước. Mỗi lời Bác để lại đều trở thành động lực to lớn để lớp lớp giáo viên, học sinh quyết tâm giành thắng lợi sự nghiệp giáo dục có những bước phát triển mới theo tư tưởng và triết lý về giáo dục đậm chất nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Những người anh hùng vô danh”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ cực kỳ trọng đại là nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

1

THÁNG 11  
2019



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Để phát triển nền giáo dục nước nhà, Bác Hồ luôn đề cao sứ mệnh của người thầy giáo. Người viết: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản? Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất..., những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh... Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em Nhân dân, thì làm sao mà xây dựng CNXH được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”.

Để làm tròn sứ mệnh vẻ vang ấy, người thầy giáo phải có phẩm chất tốt. Bác nhắc nhở: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức... Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu, nhất là đối với trẻ con”.

Trong bức thư cuối cùng Bác gửi cho ngành Giáo dục, ngày 15/10/1968, Bác Hồ nhắc lại các thầy, cô giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên 3 điểm sau: Thứ nhất, thầy và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tăng cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và Nhân dân giao cho, luôn luôn cố gắng cho xứng đáng với đồng bào miền Nam anh hùng.

Thứ hai, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hoá và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật.

Thứ ba, các cô các chú, các cháu phải cùng nhau tổ chức và quản lý đời sống vật chất và tinh thần ở các trường học ngày một tốt hơn, tăng cường bảo đảm sức khoẻ và an toàn. Đề cao sứ mệnh của thầy cô giáo, trong thư Bác viết: “Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”.

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác, Đảng và Nhà nước ta đã và đang hết sức coi trọng sự nghiệp giáo dục. Năm 1982 đã lấy ngày 20/11 hàng năm làm “Ngày Nhà giáo Việt Nam”, thông qua nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, quan tâm và tạo điều kiện cho đông đảo đội ngũ thầy giáo, cô giáo được đào tạo chính quy, nâng cao chất lượng đời sống để các thầy giáo, cô giáo yên tâm công tác.



Niềm hi vọng to lớn ở thế hệ trẻ của đất nước

Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm đặc biệt cho các em thiếu niên, nhi đồng – thế hệ trẻ của đất nước. Với Người, thế hệ trẻ chính là những mầm non, là niềm hi vọng cho đất nước phát triển tiến bộ, văn minh, hiện đại. Trong bức thư Bác gửi học sinh trong ngày khai trường vào tháng 9/1945 ngay sau ngày Bác đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác viết: Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Trong thời đại hiện nay, thời đại sức mạnh của trí tuệ, khoa học - công nghệ và kinh tế - văn hóa đóng vai trò quyết định. Việt Nam với những chính sách mở cửa tích cực, đã và đang có những cơ hội hội nhập tốt nhất. Vì vậy, để nước Việt Nam phát triển được như Bác Hồ mong muốn đòi hỏi mỗi người phải có trí tuệ, hiểu biết khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, có khả năng đi tắt đón đầu. Điều đó chỉ thành hiện thực khi chủ nhân của đất nước là những người có tri thức, đủ năng lực hòa nhập với trình độ văn hóa của thế giới. Do đó, hơn lúc nào hết, thế hệ học sinh hôm nay cần phải ra sức học tập, tu dưỡng trở thành người có tài và có tâm, đủ năng lực để hội nhập đưa đất nước tiến lên, phù hợp với bước tiến của thời đại.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Đây vừa là yêu cầu tất yếu có tính thời đại, trong xu thế toàn cầu hóa, vừa là đòi hỏi cấp bách của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước ta; đồng thời đó cũng là nhu cầu của chính nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Xây dựng nền giáo dục mở, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc... Qua đó, sẽ góp phần “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của Nhân dân”. Con người Việt Nam sẽ phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, sống đẹp và làm việc hiệu quả.

Từ bức thư đầu tiên (9/1945) cho tới bức thư cuối cùng (10/1968), những lời của Bác đã trở thành di sản vô giá, là báu vật thiêng liêng của dân tộc ta, đất nước ta nói chung và của ngành Giáo dục nói riêng. Mỗi lời nói đó đã khơi dậy lòng yêu nghề, niềm tự hào đối với nghề, tinh thần trách nhiệm của các thầy giáo, cô giáo, công nhân viên mà còn khơi dậy ý thức học tập của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay và mãi mãi về sau.

Trích: <http://www.bqllang.gov.vn/>



## Đền Đồng Cổ ở Thanh Hóa - Điểm đến tâm linh và nguồn cội

Đền Đồng Cổ là một trong những di tích lịch sử – văn hóa, nơi vừa có phong cảnh hữu tình, vừa có những huyền thoại gắn với nhiều giai đoạn trong lịch sử đất nước.



Đền Đồng Cổ là một trong những di tích lịch sử – văn hóa của huyện Yên Định được xếp hạng cấp Quốc gia (2001), cách TP. Thanh Hóa 40 km về phía Tây Bắc. Cùng với các di tích: Lam Kinh, thành nhà Hồ, Đông Sơn, Núi Đọ, Núi Nưa..., đền Đồng Cổ là điểm du lịch tâm linh và về nguồn, tạo thành quần thể di tích lịch sử – văn hóa Nổi tiếng của xứ Thanh có bề dày truyền thống từ lâu đời. Du khách từ TP. Thanh Hóa, ngược Rừng Thông, qua cầu Vạn Hà (sông Chu), đến thị trấn Quán Lào, đi chừng 12 cây số lên xã Yên Thọ là đến với đền Đồng Cổ ở thôn Đan Nê, xã Yên Thọ, nơi vừa có phong cảnh hữu tình, vừa có những huyền thoại gắn với nhiều giai đoạn trong lịch sử đất nước.

Tương truyền ngày xưa, một vị vua khi đi đánh giặc qua đây có nghỉ lại một đêm trên bến Trường Châu bờ phải sông Mã (nay thuộc xã Yên Thọ). Trong giấc chiêm bao, vua được một vị thần xưng là thần núi Đồng Cổ báo mộng rằng dưới chân núi có trống đồng cổ, đào lên dùng tiếng trống làm linh khí đuổi giặc. Khi vua tỉnh giấc còn nghe tiếng chuông đồng vọng từ ngôi đền dưới chân ba ngọn núi. Nhà vua làm theo những điều mà sơn thần nơi đây báo mộng. Quân giặc nghe tiếng trống đồng âm vang đã sợ khiếp vía và rút chạy. Từ đó, nơi ba ngọn núi đá chụm đầu vào nhau, tạo thế vững chãi từ sức mạnh đoàn kết như kiềng ba chân, đã trở nên linh thiêng. Theo bản thuyết minh treo ở Thượng Điện: “Miếu Đồng Cổ được khởi dựng từ thời Hùng Vương (2569 – trước Công nguyên), đến thời Lý (1020) miếu được sửa sang lại, sang thời Lê – Trịnh (1630), miếu được Xây dựng khang trang, to đẹp hơn... Miếu thờ thần núi Đồng Cổ – vị thần đã giúp các triều đại đánh thắng giặc ngoại xâm và diệt trừ phản loạn: Giúp vua Hùng đánh thắng giặc Hồ Tôn; giúp vua Lý đánh thắng giặc Chiêm và diệt trừ phản loạn; giúp vua Lê-chúa Trịnh đánh tan nghịch Mạc; các đời Đinh, Lý, Trần, Lê thờ cúng đều ứng nghiệm, giúp việc giữ gìn đất nước...”.



Đền Đồng Cổ là nơi diễn ra các nghi lễ của các triều đại vua chúa nước ta. Trong đền còn rất nhiều thần tích, sắc phong của các triều đại. Các vương triều Trần, Lê, Trịnh – Nguyễn vẫn duy trì các nghi thức quốc lễ tại đền Đồng Cổ ở Yên Định (Thanh Hóa) và phường Bưởi (Hà Nội). Thời Trần, hội thề Đồng Cổ là một hội lớn, dân bốn phương về xem hội rất đông.

( Nguồn: thanhhoa24h.com )



## PHÁP LUẬT

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2019 như:

1. Từ 10/10/2019: Thời hạn thực hiện nghĩa vụ công an là 24 tháng. Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Theo đó, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng (quy định hiện hành là 36 tháng).

Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thể được kéo dài nhưng không quá 06 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2018 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày giao nhận công dân; trong trường hợp không giao nhận tập trung thì tính từ ngày đơn vị Công an nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ.

Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Nghị định 70/2019/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.

2. Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở GD&ĐT. Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW có hiệu lực từ ngày 24/10/2019.

Theo đó, tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở GD&ĐT được quy định như sau:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Thông tư này.
- Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (như vậy, đã bỏ quy định hiện hành là ưu tiên người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ).
- Đã đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc Sở GD&ĐT hoặc chức vụ tương đương trở lên.
- Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc Sở GD&ĐT hoặc chức danh tương đương.

3. Tiêu chuẩn chính trị tư tưởng với chức danh giám đốc Sở VH TT & DL

Theo Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VH TT & DL); Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW thì:

Tiêu chuẩn về chính trị tư tưởng đối với chức danh giám đốc Sở VH TT & DL như sau:

- Trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, CNXH và đường lối đổi mới của Đảng.
- Có tinh thần yêu nước, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng...

Thông tư 09 có hiệu lực từ ngày 25/10/2019.

4. Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)

Từ ngày 23/9/2019, Thông tư 49/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, lao động làm việc trong DNNVV khi tham gia khóa đào tạo nghề được miễn chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 02 triệu đồng/người/khóa học và mỗi người một lần nếu đáp ứng đủ điều kiện:

- Đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục;
- Không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

Các chi phí còn lại như tiền ăn, đi lại và các chi phí khác phát sinh,... để tham gia khóa đào tạo nghề do DNNVV và người lao động thỏa thuận.

## NỔI BẬT CÁC HOẠT ĐỘNG VỪA QUA

# Tinh thần Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ngày 19/10, tại Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, T.Ư Đoàn tổ chức buổi Tọa đàm “Tinh thần Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” nhân dịp 105 năm ngày sinh của anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo ĐVTN dự và phát biểu tại buổi Tọa đàm.



Mở đầu buổi Tọa đàm, anh Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh ôn lại tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng. “Cuộc đời, sự nghiệp của anh đã trở thành biểu tượng sáng ngời, hết sức thiêng liêng, cao đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam”, anh Lê Thành Đông nhấn mạnh.

Câu nói bất hủ của anh “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” đã trở thành lý tưởng sống và vũ khí chiến đấu, kim chỉ nam hành động của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khẳng định, buổi tọa đàm để trao đổi, thảo luận, phân tích sâu, đúc kết, khẳng định những cống hiến quý báu của đồng chí Lý Tự Trọng đối với cách mạng Việt Nam, phong trào đoàn thanh niên, làm rõ hơn những vấn đề cả về lý luận và thực tiễn về “con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới, từ đó tạo tiền đề để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển quê hương đất nước trong giai đoạn hiện nay”.



Phát biểu tại tọa đàm, Tiến sỹ Đặng Duy Báu, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu lên những biện dẫn, nội dung quan trọng viện dẫn về lớp thanh niên anh hùng thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. “Lý Tự Trọng là niềm tự hào và tấm gương sáng cho các thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo, học tập”, Tiến sỹ Đặng Duy Báu phát biểu.

Cũng theo Tiến sỹ Đặng Duy Báu, lịch sử đã ghi nhận tuổi trẻ Lý Tự Trọng không chỉ nêu lên tấm gương một thời, mà đã chói sáng lên làm ngôi sao, làm ngọn cờ để các thế hệ lứa tuổi anh noi theo, tiếp nối rồi nhân lên thành một sức mạnh diệu kỳ, xuyên suốt thời gian với lớp lớp thanh niên cùng cả dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Theo chị Nguyễn Ny Hương, Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Anh hùng Liệt sỹ Lý Tự Trọng là hình mẫu của thanh niên thời kỳ mới, câu nói bất hủ của anh “Con đường cách mạng của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam hành động cho thế hệ trẻ các thời kỳ.

Khẳng định tư tưởng, bản lĩnh anh Lý Tự Trọng soi đường cho tuổi trẻ Việt Nam đi tới tương lai, anh Phạm Viết Phụng, thành viên CLB “Lý luận trẻ” tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, ở mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau, lý tưởng cách mạng của thanh niên tuy không giống nhau nhưng không tách rời lý tưởng của Đảng, của dân tộc. “Tư tưởng, bản lĩnh của anh Lý Tự Trọng và những người cùng thời của anh là kim chỉ nam để tuổi trẻ hôm nay tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu”, anh Phạm Viết Phụng nói.

Đại diện cho ý kiến tham luận của thanh niên lực lượng vũ trang, Đại úy Bạch Quốc Tuyên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an nêu lên vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong các thời kỳ, về trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong việc phát huy vai trò của thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trưởng ban Tổ chức Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, anh Doãn Trường Quang trao đổi, chia sẻ các giải pháp, cách làm hiệu quả, nâng cao chất lượng đoàn viên, thanh niên qua các phong trào, chương trình, chiến dịch tình nguyện; qua đó đổi mới phương pháp giáo dục thế hệ trẻ theo tinh thần Lý Tự Trọng trong thời kỳ mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Võ Hồng Hải nhận định, ngày nay, trước một “thế giới mờ”, “thế giới phẳng” nhưng cũng đầy biến động, con đường đi tới của cách mạng đang đặt ra cho thế hệ trẻ những sự lựa chọn trước những thời cơ và áp lực mới. “Lúc này, tấm gương Lý Tự Trọng và của các thế hệ thanh niên đi trước vẫn đang soi sáng cho chúng ta kể cả sự định hướng về mục tiêu lý tưởng cũng như sự hành xử trước những nhiệm vụ cụ thể mà cuộc sống đang đặt ra”, ông Võ Hồng Hải phát biểu.

Để học tập và noi theo tấm gương Lý Tự Trọng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng mỗi đoàn viên thanh niên hãy chiến đấu để vượt qua chính mình trước những cám dỗ tầm thường, những tiêu cực đang diễn ra hoặc đang rình rập. Để chiến thắng được, thanh niên phải sống có bản lĩnh, có lý tưởng; sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng đồng, với xã hội; hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Buổi tọa đàm nhận được nhiều bài tham luận, phát biểu đầy tâm huyết, nhiều góc nhìn, cách tiếp cận vấn đề khác nhau... Qua đó để khẳng định công lao, sự đóng góp to lớn, tấm gương sáng ngời của người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác" đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị; thôi thúc bao lớp thanh niên Việt Nam giữ vững niềm, rèn luyện bản lĩnh, tích cực học tập, lao động, sáng tạo...

**Tiến sỹ Đặng Duy Báu, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh**  
**Lý Tự Trọng là niềm tự hào và tấm gương sáng cho các thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo, học tập**



## Chàng trai 9X đam mê xà phòng thảo dược



Đào Duy Tân

(CTG) Quyết định bỏ phố về quê, Nguyễn Đào Quy Tân, cựu sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đã tự sáng tạo và cho ra đời những thỏi xà phòng không hóa chất, kết hợp với nguyên liệu thảo dược, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành về mỹ thuật, Quy Tân có công việc đúng ngành học với mức thu nhập khá ổn định. Qua thời gian làm việc, Tân suy nghĩ một công việc chỉ để kiếm tiền khiến bản thân thấy chưa đúng là chính mình. Thế là anh quyết định nghỉ việc, trở về quê nhà tại Cần Thơ tìm cuộc sống mơ ước với mảnh vườn, cây cối...

Hơn 1 năm sáng tạo, Quy Tân cho ra nhiều bánh xà phòng chính với các mùi hương từ trà xanh, bạc hà, nghệ, chanh, mật ong... với màu sắc, hình dạng đẹp mắt. Xà phòng của Tân không bao gói cầu kỳ mà chỉ sử dụng giấy kraft thân thiện với môi trường. Tân bật mí, anh chọn phương pháp sáng tạo xà phòng từ phôi cơ bản và kết hợp thêm những loại tinh dầu, thảo dược sao cho phù hợp. Làm thủ công với nguyên liệu tự nhiên nên sản phẩm có thời gian sử dụng 1 - 3 tháng và bảo quản ở điều kiện thường. Tân giải thích thêm, xà phòng thảo dược được làm từ nguyên liệu tự nhiên có tác dụng làm sạch cơ thể, rửa mặt... nhưng không gây hại cho da và thân thiện môi trường.

Tân chia sẻ, tất cả các sản phẩm do anh sáng tạo đều đã được kiểm nghiệm chất lượng trên chính bản thân mình. Ban đầu, Tân chỉ sáng tạo và chia sẻ sản phẩm với những người bạn quen biết sử dụng thử. Họ phản hồi tích cực và gợi ý anh nên làm nhiều để kinh doanh. Vì thế, anh tận dụng mạng xã hội để đăng hình ảnh, bài viết giới thiệu sản phẩm và nhiều khách hàng biết đến, tìm mua. Lâu dần, người dùng tin tưởng và giới thiệu cho bạn bè. Cứ thế, đối tượng khách hàng nhân rộng ra.

Từ việc bắt đầu sáng tạo với xà phòng, Tân mày mò tạo ra thêm các sản phẩm gội đầu chiết xuất từ bồ kết, lá chanh, vỏ bưởi, bạch đàn... Có những ngày, Tân dành cả ngày vùi đầu trong bếp để sáng tạo. Có ý tưởng, hiểu đặc tính thảo dược nào mới là anh thực hiện ngay.

Hiện tại, giá thành bánh xà phòng loại nhỏ khoảng 30 gr là 25.000 đồng/bánh; loại 70 gr là 50.000 đồng/bánh. Riêng loại túi lọc thảo dược gội đầu là 80.000 đồng/túi (mỗi túi có 10 gói nhỏ sử dụng cho 1 lần gội).



## Khởi nghiệp bằng mô hình sản xuất quai treo mây, ống hút trúc

(CTG) Có công việc ổn định tại một cơ quan nhà nước nhưng với niềm đam mê, sự nhiệt huyết của mình, anh Đỗ Quốc Anh, trú xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã chọn “khởi nghiệp” bằng mô hình sản xuất quai treo mây, ống hút trúc (một số địa phương gọi là trảy) cung cấp cho các quán cà phê trong, ngoài tỉnh.



*Anh Đỗ Quốc Anh đang hoàn thiện các sản phẩm của mình. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN*

Qua nghiên cứu, tìm hiểu, nhận thấy tại Quảng Ngãi, loại sản phẩm này chưa thông dụng nên anh Đỗ Quốc Anh nhập nguyên liệu về tự mày mò, tạo ra các loại quai treo, ống hút, đồ trưng bày từ mây tre, trúc... rồi lên mạng quảng bá tìm đầu ra.

Anh Quốc Anh cho biết, hiện nay, rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa là một trong những thách thức lớn mà con người đang phải đối mặt. Từ thực tế đó, anh mong muốn làm ra những sản phẩm thân thiện với môi trường để cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Nhờ mẫu mã đẹp, kiểu dáng bắt mắt, giá cả hợp lý nên sản phẩm quai treo mây, ống hút trúc được nhiều chủ quán cà phê lớn ở Quảng Ngãi ngó ý mua nhằm tạo ấn tượng với khách hàng về không gian vừa xanh vừa sạch.

Chị Trương Thị Thu Hường, chủ quán cà phê Bach's cho hay, sản phẩm mây tre đan có nhiều ưu điểm hơn so với sản phẩm nhựa. Bởi sản phẩm này vừa có tính thẩm mỹ, tiện lợi, an toàn cho sức khỏe con người, không gây hại tới môi trường. Qua thời gian ngắn triển khai, sản phẩm quai treo mây, ống hút trúc đem lại hiệu ứng rất tốt, khách hàng ủng hộ, tin dùng. Điều đó khiến chị cảm thấy phấn khởi vì đã góp phần nhỏ trong việc nói không với rác thải nhựa.

Hiện nay, sản phẩm của anh Đỗ Quốc Anh bán rất chạy. Bình quân mỗi tháng, anh xuất ra thị trường khoảng 5.000 quai treo mây, ống hút trúc với giá dao động từ 6.000 - 8.000 đồng/cái tùy theo si, lẻ, thu nhập từ 30 - 40 triệu đồng/tháng.

Anh Đỗ Quốc Anh cho biết thêm, hiện nay, nhiều chuỗi cà phê tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Vũng Tàu... đang tiêu thụ sản phẩm từ cơ sở của anh. Thành công ấy giúp anh có thêm động lực để mở rộng quy mô sản xuất. Anh phấn đấu đến năm 2020 sẽ xây dựng một xưởng sản xuất, thuê từ 9 - 10 nhân công làm việc thường xuyên, nâng số lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường lên 1 - 2 triệu quai treo mây, ống hút trúc, đồng nghĩa với việc hạn chế từ 1 - 2 triệu túi ni lon thải ra môi trường.

Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê, trung bình mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 2.500 tấn rác thải nhựa. Việt Nam đang đứng thứ 17 trong số 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn nhất trên thế giới. Vì vậy, những người như anh Đỗ Quốc Anh đã và đang biến hành động chống ô nhiễm rác thải nhựa thành hiện thực, có sức lan tỏa, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề này.



## Anh em sinh đôi cùng thành... tử phú

(CTG) Từ sở thích chơi gà chọi, nuôi chó cảnh, hai anh em sinh đôi Vũ Văn Quân và Vũ Văn Lực (29 tuổi, ngụ thôn Kỳ Sơn, xã Tân Trào, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) được xem là tử phú với mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng cho lợi nhuận 1 tỉ đồng/năm.

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Vũ Văn Quân về Hải Phòng làm việc cho một công ty xây dựng. Sau khoảng 3 năm chăm chỉ làm việc, Quân cùng em trai sinh đôi là Vũ Văn Lực (cử nhân Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên) đã tích góp được vài trăm triệu đồng.

Lập cả kênh YouTube nuôi gà

“Ban đầu, anh em tôi cũng chưa biết làm gì với số tiền đó. Thi thoảng trích một khoản nhỏ để phục vụ sở thích chơi gà chọi và chó cảnh rottweiler. Đầu năm 2016, thấy đất nông nghiệp ở quê bị bỏ hoang nhiều quá, anh em tôi bàn nhau thuê lại để làm trang trại”, anh Quân nói.



Anh Quân và em trai đã bỏ hàng trăm triệu để thuê đất, đào ao xây dựng trang trại theo mô hình vườn - ao - chuồng với vật nuôi chủ lực là gà chọi, chó rottweiler, chó Phú Quốc và cá koi Nhật Bản. “Khi bắt đầu làm trang trại, tôi xin bố mẹ bán hết lợn đang nuôi lấy chỗ nuôi gà và chó. Chúng tôi chơi gà và chó từ bé nên rất am hiểu về chúng”, anh Lực chia sẻ.

Trên diện tích 4 ha, hai anh em Quân, Lực đã gây dựng một đàn gà chọi chất lượng gần 500 con. “Chia trung bình thì ít nhất phải 500.000 đồng/con. Tuy nhiên, giá chỉ tính được với gà con, còn gà chọi trưởng thành thì... vô giá. Có con gà chiến trị giá cả chục triệu đồng”, anh Quân vừa vuốt ve một con gà chiến mà mình tâm đắc nhất vừa chia sẻ. Không chỉ là người nuôi gà đơn thuần, hai anh em Quân còn lập và điều hành kênh YouTube Gà đòn đất Việt với 89.600 người theo dõi. “Đây là nơi tôi chia sẻ kinh nghiệm nuôi, chăm sóc gà chọi với những người cùng sở thích. Hiện nay, kênh YouTube này và tài khoản Facebook cá nhân của tôi (có 24.000 người theo dõi) đã trở thành kênh bán hàng chính của trang trại”, Quân cho hay.

### Xuất khẩu chó nuôi

Ngoài gà chọi, Quân và Lực đang có 6 con chó rottweiler cái thuần chủng và 9 con chó Phú Quốc “xịn”. Mỗi năm, đàn chó xuất đi từ 20 đến 30 chó con với giá 10 triệu đồng/con. Để phủ xanh trang trại, hai anh em trồng 500 cây dừa xiêm lùn Bến Tre. “Chúng tôi tính toán, trong 4 năm vườn dừa sẽ cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm”, anh Quân tin tưởng vào quyết định của mình.

Tại diện tích ao đã đào, hai anh em nuôi cá koi Nhật Bản. “Cuối năm 2016, chúng tôi bỏ ra hơn 50 triệu đồng để mua 5 vạn cá koi giống về nuôi thử. Cá koi thì nuôi giống cá chép thôi nhưng thời gian đầu khó khăn lắm vì chưa có khách. Tiền thức ăn đã tốn 1 triệu đồng/ngày. Đến giờ thì ổn rồi. Năm 2018, anh em tôi thu được khoảng 6 tấn cá, trị giá 350 triệu đồng”, anh Lực nhẩm tính.

Hiện nay, trang trại của Quân và Lực đang có 2 người làm thường xuyên với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, 13 người khác được tạo điều kiện để phát triển kinh tế bằng cách nhận chăm gà chọi để. Hai anh giao gà bố mẹ cho họ nuôi, khi gà đẻ thì mua lại với giá 100.000 đồng/con. “Sau khi trừ hết mọi chi phí, năm 2018, anh em tôi thu về 1 tỉ đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ lên kế hoạch phát triển trang trại sang hướng du lịch sinh thái, biến nơi đây thành nơi vui chơi, trải nghiệm thiên nhiên, đồng quê”, anh Quân bật mí.