



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH THANH HÓA

THÁNG 1,2
2020

NỘI DUNG CHÍNH

“MỪNG XUÂN - MỪNG ĐẤT NƯỚC
ĐỔI MỚI”



Truyền thống



Thông tin thời sự



Sắc màu cơ sở



NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020)!

MÃU CHUYỆN: CHỦ TỊCH NƯỚC CŨNG KHÔNG CÓ ĐẶC QUYỀN

Đầu năm 1946, cả nước ta tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên. Gần đến ngày bầu cử, tại Hà Nội - là nơi Bác Hồ ra ứng cử - có 118 Chủ tịch ủy ban nhân dân và đại biểu các giới hàng xã đã công bố một bản đề nghị: "Yêu cầu cụ Hồ Chí Minh không phải ứng cử trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới. Chúng tôi suy tôn và ủng hộ vĩnh viễn cụ Hồ Chí Minh là Chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa".

Từ nhiều nơi trong cả nước, đồng bào viết thư đề nghị Bác không cần ra ứng ở một tỉnh nào, nhân dân cả nước đồng thanh nhất trí cử Bác vào Quốc hội.

1

THÁNG 1,2
2020



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Trước tình cảm tin yêu đó của nhân dân, Bác viết một bức thư ngắn cảm tạ đồng bào và đề nghị đồng bào để Bác thực hiện quyền công dân của mình: "Tôi là một công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nên tôi không thể vượt khỏi thể lệ của Tổng tuyển cử đã định. Tôi ra ứng cử ở Hà Nội nên cũng không thể ra ứng cử ở nơi nào nữa. Xin cảm tạ đồng bào đã có lòng yêu tôi và yêu cầu toàn thể đồng bào hãy làm tròn nhiệm vụ người công dân trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới".

Sau ngày hoà bình lập lại, có lần Bác đi thăm một ngôi chùa cổ, vị sư chủ trì ra đón và khẩn khoản xin Bác đừng cởi dép khi vào trong chùa. Bác không đồng ý và lặng lẽ làm đúng những quy định như khách thập phương đến lễ chùa. Trên đường từ chùa về, khi vào đến thành phố, xe Bác đến một ngã tư thì vừa lúc đèn đỏ bật. Sợ phố đông, xe dừng lâu, đồng chí bảo vệ định chạy lại đề nghị đồng chí công an giao thông bật đèn xanh để Bác đi. Bác hiểu ý ngăn lại:

Các chú không được làm thế, phải tôn trọng và gương mẫu chấp hành luật lệ giao thông. Không được bắt luật pháp dành quyền ưu tiên riêng cho mình.





THEO DÒNG LỊCH SỬ

- **06/01/1946:** Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
- **09/01/1950:** Ngày truyền thống học sinh, sinh viên.
- **27/01/1973:** Ngày Ký hiệp định Paris.
- **29/01/1258:** Ngày chiến thắng Nguyên-Mông lần thứ nhất.
- **03/02/1930:** Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- **07/02/1418:** Ngày Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn.
- **15/02/1943:** Ngày mất anh Kim Đồng- Người đội viên đầu tiên của Đội Nhi đồng cứu quốc (tiền thân của Đội TNTP Hồ Chí Minh).
- **27/02/1955:** Ngày Thầy thuốc Việt Nam.





09/01/1950: NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN

Hơn nửa thế kỷ qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay.

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường sau Cách mạng Tháng Tám 1945: “... Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em...” và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo đã cổ vũ học sinh, sinh viên nước ta thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt và tình nguyện chung sức cùng cộng đồng.

Trong giai đoạn 1925-1945, được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giác ngộ, các tổ chức học sinh, sinh viên yêu nước lần lượt ra đời, như: Tổ chức Học sinh Đoàn, Đội Ngô Quyền, Tổng Hội Sinh viên đã lãnh đạo phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Tự hào đối với các thế hệ học sinh, sinh viên là việc thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, thành lập và hợp nhất các tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn và các chi bộ Đoàn, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản mà hầu hết đảng viên, đoàn viên đều là những đồng chí xuất thân từ học sinh, sinh viên, như: Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng...





Ngày 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bí mật về nước để cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, cuộc vận động hình thành Tổng Hội Sinh viên hoạt động công khai nhằm liên kết lực lượng sinh viên yêu nước, có cảm tình với cách mạng. Cùng với sự phát triển của phong trào sinh viên, phong trào học sinh các trường trung học ngoài Bắc, trong Nam cũng phát triển ngày càng mạnh bởi được ảnh hưởng của cuộc đấu tranh chung do Mặt trận Việt Minh và các Đoàn thể cứu quốc hướng dẫn.

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành thắng lợi hoàn toàn. Đó là thành quả to lớn của cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh, trong đó các tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên có nhiều đóng góp xứng đáng, với biết bao tấm gương anh dũng, kiên cường đã được khắc ghi vào lịch sử dân tộc.

Sau cách mạng Tháng Tám, học sinh, sinh viên hăng hái học tập, rèn luyện và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, xung kích thực hiện 3 nhiệm vụ lớn: Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm do Bác Hồ và Chính phủ đề ra.

Từ năm 1947 đến 1949, ở Sài Gòn, Huế, Hà Nội đã thành lập Hội Học sinh kháng chiến, Đoàn sinh viên kháng chiến sau đó phát triển ra nhiều trường ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; số lượng học sinh, sinh viên được kết nạp vào Đoàn và Đảng khá đông. Các hoạt động của học sinh, sinh viên kháng chiến ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Với khẩu hiệu: “Tích cực cầm cự chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công” đã tiếp thêm sinh lực mới cho phong trào học sinh, sinh viên. Cuộc đấu tranh của học sinh đã lan ra cả Đông Dương.





Ngày 09/11/1949, học sinh Huế bãi khoá. Phan Văn Giáo, Tổng trấn bù nhìn Trung bộ đã thẳng tay khủng bố. Học sinh, sinh viên quyết định bãi khoá để phản đối.

Ngày 22/11/1949, trong lúc tại Huế đang tranh đấu, học sinh Sài Gòn bí mật vận động kỷ niệm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và đề xướng hưởng ứng phản đối việc các nữ sinh Huế bị bắt, đồng thời yêu sách cải tổ chính sách giáo dục.

Các cuộc bãi khoá của học sinh, sinh viên Sài Gòn liên tiếp nổ ra, đưa ra các yêu sách: Chấm dứt khủng bố, đàn áp bắt bớ học sinh; trả tự do cho các học sinh bị bắt sau ngày chống bù nhìn Bảo Đại; bảo đảm an ninh và quyền lợi học tập của học sinh.

Giữa lúc ở Huế, Sài Gòn không khí tranh đấu đang sôi nổi, tại Hà Nội, học sinh cũng đang căm tức vì Pháp và bù nhìn bắt bớ một số anh chị em sau kỳ nghỉ học kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám. Học sinh Chu Văn An quyết định bãi khoá ngày 25/11/1949, trong các lớp trên tường la liệt khẩu hiệu. Toàn trường vang dậy những khẩu hiệu “học sinh bãi khoá”, “trả lại tự do cho bạn chúng ta”, “đả đảo bù nhìn”.

Ngày 09/01/1950, Đoàn Thanh niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn – Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường cùng nhiều giáo viên và 7.000 Nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt và mở lại trường học. Đoàn biểu tình đã bị đàn áp dã man. Cuộc đàn áp đẫm máu ngày 09/01/1950 và tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt của anh Trần Văn Ôn làm dấy lên trong học sinh, sinh viên và Nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn lòng căm thù giặc và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai.





Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ôn và học sinh, sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2 năm 1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1 hàng năm làm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V (22-23/11/1993) tại Thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 9 tháng 1 làm Ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam.

Nguồn: Kim Yến (Trang điện tử BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)



Các đại biểu và ĐVTN giao lưu với nhân chứng lịch sử sự kiện ngày 14-6-1972 và sinh viên tiêu biểu. - Ảnh: tuoitrethanhhhoa.vn



Tài liệu
SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Startup Liên Tâm với sản phẩm nhang ‘organic’ làm từ phế phẩm sen: Khởi nghiệp giản dị

Nếu ai đó rên rỉ rằng: khởi nghiệp rất mệt mỏi, rất khó khăn, hẳn Ngô Ngọc Anh – founder của startup Liên Tâm sẽ không tin. Bởi, với cô, nhờ hệ sinh thái khởi nghiệp tuyệt vời của Đồng Tháp, khởi nghiệp với Ngọc Anh là một việc gì đó tương đối giản dị, không quá dễ dàng nhưng cũng chẳng quá khó khăn.



Ở Phiên Chợ Xanh Tử Tế đầu năm 2020 để phục vụ Tết Âm lịch, gian hàng của Liên Tâm là một trong những gian hàng đắt khách nhất. Đơn giản, vì hầu hết người Việt, ai cũng có nhu cầu mua một vài nén nhang để thắp hương cúng tổ tiên và đất trời trong dịp đầu năm mới. Hơn nữa, nhìn bao bì sản phẩm của Liên Tâm còn rất đẹp mắt, nó mang lại cho khách hàng sự tin tưởng vào những gì mà startup này giới thiệu về sản phẩm của mình.

Startup Liên Tâm với sản phẩm nhang ‘organic’ làm từ phế phẩm sen: Khởi nghiệp giản dị

Tại gian hàng khiêm tốn những đày nổi bật đó, có một cô chủ đang chăm chú bán hàng, mà nếu không giới thiệu, cũng chẳng ai biết đó là cô chủ nhỏ của cơ sở nhang mới nổi này tại Đồng Tháp. Với quần tây áo thun đơn giản, Ngô Ngọc Anh bán hàng còn tận tâm hơn tất cả những người bán hàng còn lại trong phiên chợ.

Trong không khí ồn ả của một phiên chợ xuân, chúng tôi đã có cuộc trao đổi khá thú vị với Ngọc Anh về quãng thời gian 2 năm sôi nổi khởi nghiệp cùng những dự định trong tương lai của doanh nghiệp non trẻ Liên Tâm.



Khởi nghiệp kiểu ‘tuần tự nhi tiến’ của Ngọc Anh

Có thể nói, kiểu khởi nghiệp của Ngọc Anh là tương đối ‘kinh điển’ tại Việt Nam và trên thế giới.

Startup Liên Tâm với sản phẩm nhang ‘organic’ làm từ phế phẩm sen: Khởi nghiệp giản dị

Là người con của đất Đồng Tháp – một trong những địa phương có phong trào khởi nghiệp lớn mạnh sôi nổi nhất nhì đất nước, nên khởi nghiệp với người dân Đồng Tháp nói chung và với Ngọc Anh nói chung, chẳng có gì ghê gớm mà tự nhiên như ăn cơm uống nước. Thế nên, ngay từ nhỏ, Ngọc Anh đã thoáng có ý nghĩ lớn lên mình sẽ khởi nghiệp hay sẽ làm gì đó để phục vụ, xây dựng quê hương như những anh chị đi trước đã làm.

Tuy nhiên, chuyện khởi nghiệp chỉ trở nên rõ ràng và cụ thể với Ngọc Anh trong những tháng ngày làm sinh viên của khoa Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM).

"Trong một lần thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về chuỗi giá trị sen Đồng Tháp cùng các bạn ở trường đại học, tôi khám phá ra nhiều điều. Tôi nhận thấy, nếu có thể tận dụng hết nguồn phế phẩm từ vỏ gương và vỏ hạt sen vào chế biến sản phẩm gì đó thì sẽ mang lại nhiều giá trị kinh tế hơn cho nông dân. Mỗi năm, ở Đồng Tháp, người ta thải ra tới 6.000 tấn gương sen và hạt sen phế phẩm.

Ở khía cạnh khác, tôi là người không chịu được khói hương nghi ngút mỗi khi đi chùa chiền vào dịp đông người và cũng đã không ít lần trong lòng tự hỏi: tại sao ai đó không làm ra loại hương vừa ít khói lại thơm mà không dùng hóa chất?!", Ngọc Anh chia sẻ về ý tưởng ra đời của thương hiệu nhang Liên Tâm. Neo vào ý tưởng đó, trong năm cuối đại học, Ngọc Anh và các bạn đã nghiên cứu để thực hiện dự án "Nhang sen Liên Tâm" để tham gia cuộc thi khởi nghiệp "Tài năng Lương Văn Can" do báo Doanh nhân Sài Gòn tổ chức và sau đó dự án đã đoạt giải nhì. Hành trình khởi nghiệp của Ngọc Anh cũng bắt đầu từ đó.

Trong những ngày về quê nhà ở xã Mỹ Tân – thành phố Cao Lãnh để thực hiện đề tài dự thi, Ngọc Anh hoàn toàn bị ý tưởng "ra trường về quê khởi nghiệp" thay vì "ra trường chạy chọt tìm việc làm" chinh phục. Bởi, sau khi nói ý tưởng của mình, Ngọc Anh được mọi người toàn lực ủng hộ - từ chính quyền địa phương, những anh chị khởi nghiệp đi trước hay ngay cả ba mẹ của Ngọc Anh.

Đó là lý do, sau khi ra trường rồi vào một công ty khởi nghiệp làm một năm để học tập kinh nghiệm, Ngọc Anh cùng các đồng sự của mình đã quyết định quay trở lại quê nhà Đồng Tháp để bắt đầu chính thức khởi nghiệp với nhang sạch có thương hiệu Liên Tâm, chính thức đưa đề án giúp mình đạt giải ra ngoài cuộc sống.

Startup Liên Tâm với sản phẩm nhang ‘organic’ làm từ phế phẩm sen: Khởi nghiệp giản dị

Sẽ làm một hệ sinh thái với các sản phẩm về sen, nhưng sẽ tránh những sản phẩm mà các anh chị đi trước đã làm

"Liên Tâm không phải là dòng nhang sạch duy nhất trên thị trường Việt Nam, chúng tôi cũng biết có rất nhiều dòng nhang sạch khác làm từ cây quế, trà hoặc bột gỗ; nhưng nhang làm từ bột sen cũng có những ưu điểm cạnh tranh nhất định.

Ví dụ: sen làm từ bột sen rất ít khói so với những dòng nhang sạch khác, rất thích hợp cho nhà chung cư – không gian hẹp và có hệ thống báo cháy nhạy cảm ở các thành phố lớn. Hương sen thoang thoảng dễ chịu, phù hợp với những người thích những hương thơm nhẹ - thanh khiết – nhẹ nhàng.

Hoặc nếu khi trộn thêm bột quế/bạch đàn/trà, hương sen sẽ không lấn át mùi hương mới mà sẽ cộng hưởng để cho ra một mùi hương độc đáo", Ngọc Anh nói về những ưu điểm của nhang Liên Tâm.

Thế nên, theo Ngọc Anh, dù cô vẫn chưa thu hồi được vốn từ dự án này, nhưng sản phẩm làm ra đã tiêu thụ hết và có lời trên từng sản phẩm.

Dù đã có những thành công ban đầu, nhưng Ngọc Anh không hề ‘ngủ quên trên chiến thắng’. Cô thừa biết sản phẩm của mình dù độc đáo, nhưng cũng không phải là loại nhang sạch ‘organic’ 100% trên thị trường, hơn nữa mô hình sản xuất không khó để copy; thế nên, mục tiêu trong tương lai gần của cô là nghiên cứu để đa dạng hóa sản phẩm hơn nữa, còn trong tương lai xa là phát triển hẳn một hệ sinh thái sản phẩm chuyên về sen.

"Liên Tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu thị trường để cho ra đời những dòng nhang phù hợp với từng phân khúc thị trường mà chúng tôi nhắm tới. Ví dụ: người dân ở các thành phố thích nhang ngắn, còn người ở vùng nông thôn thích nhang dài. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu thêm nhiều dòng hương có hương thơm mới, ngoài 4 loại mà chúng tôi đang có. Tất nhiên, tiêu chuẩn hoàn toàn tự nhiên vẫn sẽ được đảm bảo.

Còn trong tương lai xa, Liên Tâm muốn xây dựng một hệ sản phẩm liên quan đến sen, có thể làm từ nguyên liệu hạt sen, hoa sen, thân sen, củ sen... Tuy nhiên, chắc chắn một điều, là những sản phẩm của Liên Tâm sẽ mới và không trùng với những sản phẩm từ sen mà các anh chị đi trước đã làm", Ngọc Anh khẳng định.

Ống hút cỏ bàng của chàng doanh nhân 8X Việt Nam gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế



Dây chuyền sản xuất loại ống hút thân thiện với môi trường của anh Trần Minh Tiến đã được nhiều trang thông tấn nổi tiếng thế giới như Reuters, Business Insider đưa tin.

Hiện nay, khi chúng ta đã quá quen với những thứ đồ tiện lợi, các loại nước uống take away với cốc nhựa và ống hút nhựa để dễ dàng xách đi mọi nơi mọi lúc thì cũng là lúc môi trường phải khóc thét lên vì bị huỷ hoại từng ngày. Đã có rất nhiều video, hình ảnh ghi lại cái chết thảm khốc của các loài động vật do rác thải nhựa gây nên. Thậm chí khi giải phẫu xác của nhiều loài động vật biển, người ta còn bàng hoàng khi phát hiện ra bên trong đầy ắp ống hút nhựa, túi nilon.

Nhận ra được những tác hại đáng sợ mà rác thải nhựa, đặc biệt là những chiếc ống hút tưởng chừng rất nhỏ bé gây ra cho tự nhiên, anh Trần Minh Tiến - một doanh nhân 8X ở tỉnh Long An, Việt Nam đã quyết định bắt tay vào tìm tòi, sản xuất ra một loại ống hút thân thiện hơn với môi trường.

Ống hút cỏ bàng của chàng doanh nhân 8X Việt Nam gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế

"Tôi tạo ra ống hút cỏ như một giải pháp thay thế tạm thời cho ống hút nhựa, nhằm giảm bớt tác hại của chúng đối với môi trường". - anh Trần Minh Tiến chia sẻ.

Anh Trần Minh Tiến, chủ công ty 3T chuyên sản xuất ống hút bằng cỏ bàng có khả năng tái sử dụng và tự huỷ sinh học. Ảnh: Reuters

Bắt đầu thành lập từ năm 2017, đến nay công ty mang tên 3T có trụ sở tại một ngôi làng nhỏ ở xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An của anh Tiến đã tiến hành sản xuất hơn 3000 ống hút/ngày và mang về lợi nhuận 400 USD/tháng (tương đương hơn 9 triệu đồng).

Các công nhân tại công ty 3T sẽ thu hoạch những cây cỏ từ đồng ruộng xung quanh về, làm sạch phần ruột bên trong, sau đó cắt chúng thành những mảnh dài 20 cm và đưa vào lò xử lý nhiệt độ rồi phơi khô từ 2-3 ngày.

Doanh nhân 32 tuổi cho biết những chiếc ống hút làm bằng cỏ bàng do anh sản xuất có hạn sử dụng lên đến 6 tháng. Tuy nhiên anh cũng hiểu rằng cỏ không phải là giải pháp tối ưu cho việc khắc phục tình trạng ô nhiễm nhựa, bởi nó cần thời gian để phát triển.

"Việc thu hoạch cỏ bàng không bao giờ được vượt quá mức độ phục hồi của tự nhiên. Đó cũng là lý do vì sao cho đến hiện tại, số lượng nhân công làm việc tại xưởng của chúng tôi không bao giờ vượt quá 4 người".



Ống hút cỏ bàng của chàng doanh nhân 8X Việt Nam gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế

Sau khi đoạn video về quy trình sản xuất ống hút bằng cỏ bàng của anh Trần Minh Tiến được Business Insider đăng tải đã nhanh chóng đạt đến 26 nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng quốc tế liên tục dành lời khen cho ý tưởng tạo ra loại ống hút mới thân thiện với môi trường của doanh nhân 8X đến từ Việt Nam.

- "Đây quả là một ý tưởng tuyệt vời, tôi hi vọng họ tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình này để góp phần cứu lấy môi trường của chúng ta".
- "Điều này (sản xuất ống hút cỏ bàng) chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho môi trường".
- "Vậy là từ nay đã có loại ống hút thay thế ống hút nhựa rồi, cá nhân tôi không thích mùi vị của ống hút giấy cho lắm".
- "Ý tưởng tốt quá, chúc các bạn thành công!".



Anh Trần Minh Tiến, chủ công ty 3T chuyên sản xuất ống hút bằng cỏ bàng có khả năng tái sử dụng và tự huỷ sinh học.

Kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi Lễ

Sáng 3/2/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.



Kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thường trực, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện đoàn ngoại giao; cùng đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô.

Diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã ôn lại những mốc son lịch sử hào hùng của Đảng ta, nhắc nhớ những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng cách mạng, đồng thời điểm lại những thành tựu của đất nước sau 35 năm đổi mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Ngày 3/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hồng Kông (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của Người (lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc), đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam.

Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân.



Kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam



Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi Lễ

Sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, chỉ trong vòng 15 năm, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 - 1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất”, thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 2/9/1945 (năm nay chúng ta kỷ niệm tròn 75 năm).



Kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, cách mạng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, cùng một lúc phải đương đầu với “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, kiên cường bảo vệ và xây dựng chính quyền non trẻ, đồng thời tích cực chuẩn bị mọi mặt để bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trên cơ sở đường lối kháng chiến “toàn dân”, “toàn diện”, “trường kỳ”, “dựa vào sức mình là chính”, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của toàn dân tộc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (năm 1954), chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Từ năm 1954 đến năm 1975, đất nước bị chia cắt làm hai miền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa dốc sức làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Nhân dân miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh kiên cường để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Với tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", "không có gì quý hơn độc lập, tự do"; trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của kẻ thù, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào ngày 30/4/1975. Thắng lợi đó "mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc" (năm nay chúng ta kỷ niệm tròn 45 năm).



Kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam



Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800 USD/người; đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế. Mới đây, được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu với số phiếu tín nhiệm rất cao, lần thứ hai trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam.

Thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân.

Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.



Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” Xuân Canh Tý 2020

Tỉnh đoàn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Xuân Canh Tý 2020

Trong không khí hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về “Tết trồng cây” và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, sáng 2/2, tại xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình hành trình về nguồn thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Xuân Canh Tý 2020. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thọ Xuân, Tỉnh đoàn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân huyện Thọ Xuân.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” Xuân Canh Tý 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Xác định trồng cây là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh, huyện Thọ Xuân, do đó, nhiều năm qua Tỉnh đoàn đã triển khai sâu rộng và hiệu quả phong trào trồng cây, gây rừng, thu hút sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị và đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn cần tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, đồng thời yêu cầu mỗi đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh trồng ít nhất một cây xanh góp phần xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, qua đó thực hiện tốt chương trình “Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn phát động.



Tài liệu
SINH HOẠT CHI ĐOÀN



Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh và huyện Thọ Xuân, đồng chí Lê Văn Trung, Bí thư Tỉnh đoàn đã đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Xuân Canh Tý 2020. Sau tiếng trống phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thọ Xuân và lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân đã tham gia trồng hơn 2000 cây xanh tại trường tiểu học xã Thọ Lập và một số trục đường của xã Thọ Lập. Được biết từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn tỉnh trồng được trên 60.000 cây xanh.



Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” Xuân Canh Tý 2020

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tỉnh đoàn, huyện Thọ Xuân cùng cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân xã Thọ Lập đã dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường-địa danh gắn liền với sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng của Đảng bộ tỉnh. Đây là nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh vào ngày 29-7-1930, trên cơ sở hợp nhất 3 chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh gồm chi bộ Hàm Hạ (Đông Sơn), chi bộ Phúc Lộc (Thiệu Hóa) và chi bộ Yên Trường (Thọ Lập, Thọ Xuân), đánh dấu bước ngoặt của phong trào cách mạng tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi được thành lập, chi bộ Yên Trường đã gương cao ngọn cờ lãnh đạo đấu tranh cách mạng, trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản kiên trung, những đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thọ Xuân nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tiếp bước truyền thống và tấm gương của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước; xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.





Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn trao danh sách 1.500 đoàn viên thanh niên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp cho lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thọ Xuân đã đến thắp hương tưởng niệm đồng chí Lê Văn Sỹ, một trong 3 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đầu tiên, tại nhà riêng của ông Lê Văn Thìn (con trai đồng chí Lê Văn Sỹ).

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tỉnh đoàn và huyện Thọ Xuân đã trao tặng 10 suất quà cho các cựu TNXP và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thọ Lập; lãnh đạo Tỉnh đoàn trao danh sách 1.500 đoàn viên thanh niên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.